

+

Homilie op 4-6-2023, Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid, Jaar A.

Dierbaren,

Drie opvallend korte lezingen, juist op de dag dat wij het grootste en diepste mysterie vieren dat er is, is dat niet vreemd? Zouden we niet eerder een paar heel uitvoerige teksten hebben verwacht?

Maar als we deze drie teksten wat nader bekijken, wordt het minder vreemd. Want er is een begrip dat in alle drie de lezingen voorkomt, en dat de kern aanduidt van het mysterie van vandaag: liefde. In de eerste lezing, uit het boek Exodus, roept de Heer zelf: *“De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw”* (Ex 34,6). In de tweede lezing schrijft St.-Paulus aan zijn Korintiërs: *“[...] weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn”* (2 Kor 13,11). En ietsje verder nogmaals: *“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen”* (2 Kor 13,13). En in het evangelie zegt Jezus tot Nikodemus: *“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben”* (Joh 3,16).

Zóveel liefde in zó weinig tekst, is dat geen verwijzing naar God zelf? Met dat kleine woordje ‘God’, van slechts drie lettertjes, duiden wij ook de oorsprong, de kern, de zin, het doel van heel ons leven aan, van heel de schepping zelfs. En zegt St.-Jan niet: *“God is Liefde”* (1 Joh 4,8)?

*“God is Liefde”*. Dat is het, wat wij vandaag vieren. En dat is een groot mysterie. Ook wij mensen hebben lief, maar God heeft niet alleen lief, maar is Liefde. Echte liefde, in de volle zin van het woord, is er alleen maar tussen personen, en omdat ieder van ons maar één persoon is, gaat onze liefde uit naar anderen. Maar de ene God bestaat in drie Personen, zoals Jezus ons geleerd heeft: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze Drie beminnen elkaar met oneindige, goddelijke Liefde. Ja, God is één – er is maar één God – doch die eenheid lijkt niet op die van een dood blok steen, maar is een eenheid, een volkomen eenheid, in levende Liefde, tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. *“God is Liefde”!*

En deze drieëne God heeft ons geschapen: *“Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend”* (Gn 1,26), zegt Hij in het boek Genesis. Wij mensen dragen allemaal iets van die goddelijke Liefde in ons hart, en zijn geroepen om die liefde in onze onderlinge relaties meer en meer tot uitdrukking

en tot ontplooiing te brengen. En dat is soms heel moeilijk, omdat liefde géven is, alles geven, en jezelf erbij, zoals de H. Kleine Teresia ons leerde. Onze drie korte lezingen van vandaag belichten het van vele kanten: barmhartig zijn, medelijdend, groot in liefde en trouw. Misdaden en zonden van anderen vergeven, goede vermaningen ter harte nemen, eensgezind zijn en de vrede bewaren. En bij al onze eigen beperktheid en zondigheid standvastig blijven geloven in God, die de wereld zozeer heeft liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Zoals ook onze H. Vader Benedictus het zegt: Nooit aan Gods barmhartigheid wanhopen (RB 4,74).

Wat een roeping! Wat een perspectief! Wat een hoop! Jezus zegt het nogmaals in het evangelie, met alle duidelijkheid: *“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered”* (Joh 3,17).

En hoe heeft Hij Hem gezonden? Niet als grote machthebber, maar als arm, klein Kind, geboren in een stal. Vervolgd, gehaat, en uiteindelijk aan het kruis gedood. *“Geen groter Liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden”* (Joh 15,13). Alles geven, en jezelf erbij. En daarin meer en meer ontdekken, dat het zaliger is te geven dan te ontvangen (vgl. Hnd 20,35).

Dierbaren, mogen wij zo in Jezus' voetspoor treden (vgl. 1 Pe 2,21), en in heel ons leven gericht zijn op de Vader, in het vuur en de Liefde van de Heilige Geest. En mogen wij de blik gericht houden op wat nog komen gaat (vgl. 2 Kor 4,18; Fil 3,13): die grote ontmoeting, in de gemeenschap van de engelen en van allen die ons reeds voorgingen, met de drieëne God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.